

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Όλες και όλοι στην απεργία και τις διαδηλώσεις στις 30 Μάη!

Κανένας δεν πρέπει να παρασυρθεί από τα λόγια της κυβέρνησης περί "μεταμνημονιακής" εποχής, αφού αυτή δε θα φέρει καμία ανακούφιση για τον εργαζόμενο λαό. Αντίθετα, θα ενισχυθεί η αντιλαϊκή επίθεση με βάση τα μνημόνια επιτήρησης της ΕΕ. Είναι αποφασισμένοι να προστατέψουν τα κέρδη τους, τσακίζοντας τα δικαιώματά μας. Έτσι θα στήσουν την "ανάπτυξή" τους!

Η «επιστροφή στην ομαλότητα» για εμάς δεν σημαίνει ανάκτηση των απωλειών, κατάργηση των αντιλαϊκών - αντιασφαλιστικών νόμων που κατέκλυσαν τα τελευταία χρόνια τη ζωή μας. Δεν σημαίνει επιστροφή των μισθών, ανάκτηση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που διαλύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Γι' αυτό απεργούμε, ενώνοντας τη φωνή μας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες.

Γιατί δε θα σταματήσει η συνεχιζόμενη φορολογική λαίλαπα και το χαράτσωμα όλων μας, το πετσόκομμα των συντάξεων και των κοινωνικών επιδομάτων, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί.

Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και οι δορυφόροι τους ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που αντιμετωπίζουν την Ανώτατη Εκπαίδευση σαν νέο, σημαντικό πεδίο κερδοφορίας, μετατρέποντας την παιδεία σε εμπόρευμα.

Γιατί δεν δεχόμαστε την αντιδραστική, τιμωρητική «αξιολόγηση» για να γίνουμε συνένοχοι στους στόχους τους για μια Ανώτατη Εκπαίδευση που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, συνδεδεμένη με τις ανάγκες της αγοράς και όχι με τις κοινωνικές ανάγκες.

Γιατί απαιτούμε εδώ και τώρα να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο ύψος των πραγματικών αναγκών.

Γιατί θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν οι ελαστικές μορφές εργασίας, που έχουν δημιουργήσει μια στρατιά ομήρων – εργαζόμενων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Γιατί διεκδικούμε να καλυφθούν οι ανάγκες σε πάσης φύσεως προσωπικό, με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Δεν είναι τυχαίο που στην πρόσφατη έκθεσή του ο ΟΟΣΑ υποδείκνυε την παραπέρα αύξηση των πραγματικών ετών εργασίας, που σημαίνει νέα αντιασφαλιστικά μέτρα, όπως και τη διατήρηση του υποκατώτατου μισθού (ο οποίος μάλιστα θα δίνεται με κριτήριο την εργασιακή εμπειρία), αλλά και την εξαίρεση επιχειρήσεων από τις κλαδικές Συμβάσεις, ανάλογα με την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά της. Να ποια είναι η «κοινωνική ατζέντα» του ΟΟΣΑ, για την οποία τον «λιβανίζει» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ!

Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι «κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης της ΕΕ» που κάνουν λόγο για σύνδεση μισθών με την αποδοτικότητα (βλ. «αξιολόγηση»), για μείωση των μισθών για ν' αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, για επέκταση των ελαστικών μορφών εργασίας, για παραπέρα συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών και ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης.

Αυτή είναι η "δίκαιη ανάπτυξη" που από κοινού η κυβέρνηση, τα υπόλοιπα κόμματα του μνημονίου, αλλά και οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Επιμελητήρια μαζί με τον ΣΕΒ, τους τραπεζίτες προπαγανδίζουν!

Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούν να την κρύψουν όσες φίστες και να στήσουν ανά την Ελλάδα. Όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που ψήφισαν οι προηγούμενοι, τα εφαρμόζουν στο ακέραιο και νομοθετούν ακόμα περισσότερα. Η κυβέρνηση δεν διστάζει ακόμα και να μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο πολέμου, να γίνει ο σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ για να εξυπηρετήσει το μοίρασμα του ενεργειακού

πλούτου της ευρύτερης περιοχής. Μας εμπλέκει όλο και πιο βαθιά στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων, που φέρνουν όλο και πιο κοντά τον πόλεμο.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Θέλουν να μας πείσουν ότι ό,τι έγινε, έγινε. Όχι μόνο ν' αποδεχτούμε τη μίζερη πραγματικότητα που μας επιβάλλουν αυτοί που θησαυρίζουν σε βάρος μας, αλλά με σκυμμένο το κεφάλι, ν' αποδεχτούμε και ν' αγωνιστούμε για στόχους που δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές ανάγκες μας και τις ανάγκες των οικογενειών μας, να θυσιάσουμε τα πάντα για την ανάκαμψη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων.

Σοβαρούς συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια έχουν τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. Αυτοί έχουν διαλέξει πλευρά. Δεν έχουν καμία σχέση με τις αγωνίες μας και τις διεκδικήσεις μας. Μας καλούν να παλέψουμε για τα αιτήματα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Γι' αυτό έστησαν αυτή την απαράδεκτη "κοινωνική συμμαχία" - για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, να βγουν από την ανυποληψία και την απαξίωση. Στις 30 Μάη καλούν τους εργαζόμενους να διαδηλώσουν και να απεργήσουν για «την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας», για την «προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»! Να διαδηλώσουν δηλαδή με τα αιτήματα και το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ, της ΕΕ, της ΕΚΤ, των μνημονίων και της κυβέρνησης. Και αυτό το ονομάζουν "εθνικό σχέδιο"!

Κουβέντα δεν κάνουν για αναπλήρωση των μισθών, των συντάξεων, των απωλειών εργαζομένων και συνταξιούχων, για κατάργηση των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων.

Ο στόχος τους είναι «να σταματήσουν οι εργαζόμενοι να ενοχοποιούν την επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, για να εξοικειωθούν με τον εταιρισμό, την κοινωνική συνοχή και σύμπλευση». Θέλουν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι έχουν κοινά συμφέροντα με αυτούς που πρωτοστατούν στο τσάκισμα των δικαιωμάτων μας!

Δε μας κάνει εντύπωση. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που επιχείρησαν όλο το προηγούμενο διάστημα να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, για να περάσουν όλα τα μέτρα της κυβέρνησης και του τρίτου μνημονίου. Γι' αυτό και αυτές οι πλειοψηφίες αυτές πρωτοστάτησαν στη διατήρηση των εξευτελιστικών κατώτατων μισθών, γι' αυτό δεν έβγαλαν άχνα όταν πέρασε το νομοσχέδιο που χτυπάει τα βαρέα και ανθυγιεινά, το δικαίωμα στην απεργία. Είναι αυτοί που έλεγαν ότι με την απεργία «ταλαιπωρείται ο κόσμος», υιοθετώντας έτσι αντιδραστικά επιχειρήματα που εδώ και χρόνια οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία αξιοποιούσαν. Έφτασαν στο σημείο να μιλούν για την απεργία σαν «ξεπερασμένη μορφή πάλης»!

Την ίδια στιγμή, είναι οι ίδιοι που αφήνουν στην απ' έξω τους πραγματικούς μας συμμάχους, όπως είναι οι συμβασιούχοι, βάζοντας διαχρονικά εμπόδια στην ένταξή τους στα συνδικαλιστικά μας όργανα.

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες!

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα λόγο να στοιχηθούν πίσω από αυτό το απαράδεκτο πλαίσιο της «κοινωνικής συμμαχίας» που δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες μας. Δε θα βάλουμε στην άκρη τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας! Δε θα κάνουμε νέες θυσίες! Δε θα δεχτούμε τις συνθήκες ζωής που μας έχουν επιβάλλει!

Για εμάς τους εργαζόμενους ένας δρόμος υπάρχει: Ο δρόμος της οργάνωσης και της συλλογικής διεκδίκησης! Για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών μας πρέπει να συσπειρωθούμε γύρω από τα σωματεία μας και προτάξουμε τις πραγματικές μας ανάγκες, με κοινή δράση και συμμαχία με τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε, όλα με σκληρούς αγώνες και θυσίες κατακτήθηκαν.

Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή μας! Είναι ανάγκη ακόμα περισσότεροι, ακόμα πιο αποφασιστικά να προετοιμάσουμε την απάντησή μας, να χαράξουμε το δρόμο της αντεπίθεσης, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας!

**Στις 30 Μάη πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα: Η ανάπτυξή σας τσακίζει τη ζωή μας!
Αγώνας - οργάνωση και αντεπίθεση η επιλογή μας!**