

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Για την «αξιολόγηση»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στον απόηχο των δύο συσκέψεων των συλλόγων της Ομοσπονδίας σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα και μετά από την ανακοίνωση της πλειοψηφίας του Κεντρικού Συμβουλίου για το θέμα, θα θέλαμε να πούμε δυο πράγματα.

Συνολικά στο Δημόσιο η αντίθεση των συναδέλφων στον ν. 4369/2016, που στηρίχτηκε και προωθήθηκε «με νύχια και με δόντια» από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την ΝΔ και τους δορυφόρους τους, και τους μηχανισμούς τους στο κράτος εκφράστηκε με σημαντικότητα ποσοστά. Η ίδια η ψήφιση της τροπολογίας Γεροβασίλη δείχνει ότι ο μόνος τρόπος να την κάμψει ήταν αυτή η εκβιαστική, τιμωρητική, διασπαστική, απεργοσπαστική επιλογή.

Είναι αλήθεια ότι τα ποσοστά συμμετοχής στην αποχή των εργαζόμενων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο των εργαζομένων συνολικά στο δημόσιο τομέα. Αυτό το ζήτημα απασχόλησε το περιεχόμενο και των δύο συσκέψεων.

Καταρχάς, εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και αυτό το ποσοστό, ακόμα και αυτός ο αριθμός των εργαζομένων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετείχε στην αποχή δεν είναι απογοητευτικός.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς τις καταγγελίες που υπήρχαν από συναδέλφους, υπαλλήλους και προϊσταμένους, από διάφορα ιδρύματα για πιέσεις από υπηρεσιακούς παράγοντες (για τις οποίες η πλειοψηφία του Κεντρικού Συμβουλίου δεν έβγαλε άχνα!), προκειμένου να σκύψουν το κεφάλι και να μην συνταχθούν με τις συλλογικές αποφάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν έλειψαν και διάφορα άλλα τερτίπια όπως να κρατιούνται ανοικτά πρωτόκολλα της 2ης Οκτώβρη (προθεσμία που έμπαινε από την τροπολογία) ή ακόμα να δίνονται και άτυπες παρατάσεις από τις διοικήσεις προκειμένου να πιεστούν οι εργαζόμενοι.

Είναι σημαντικό που μέσα σ' ένα όργιο εκβιασμών, παρεμβάσεων, τρομοκρατίας και μπόλικων ψεμάτων της κυβέρνησης και των μηχανισμών της, **υπήρξε μεγάλη μερίδα συναδέλφων** που ύψωσε το ανάστημά της, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συναδελφικότητας, στραπατσάροντας τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.

Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε τον αρνητικό ρόλο που έπαιξε σε αυτό το αποτέλεσμα η στάση της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, η οποία δεν έλαβε καμία πρωτοβουλία για την οργάνωση της πάλης. Αντίθετα, αρχικά κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση όπου πρότεινε βελτιωτικές διορθώσεις στον ν. Βερναρδάκη, μια πρόταση για μια «καλή» αξιολόγηση». Λες και δεν ήταν ήδη πρόταση συνδικαλιστικών οργάνων (της ΠΟΕ- ΟΤΑ) η «αξιολόγηση» που μας φορτώθηκε και καμία σχέση δεν έχει ούτε με τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους υπόλοιπους εργαζόμενους και στο λαό, ούτε βέβαια και με τη βελτίωση των δικών μας εργασιακών όρων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

Δεν έκανε καμία προσπάθεια να οργανώσει τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση, να μαχητικοποιήσει τους συναδέλφους, να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τους φόβους και τους δισταγμούς τους!

Αντίθετα, αυτή η απόφαση άνοιξε το δρόμο σε εκλεγμένους συνδικαλιστές ν' απενεχοποιήσουν την αξιολόγηση Βερναρδάκη, να δημιουργούν αυταπάτες στους

εργαζόμενους για τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής, να βάζουν εμπόδια στην συμμετοχή των εργαζομένων στην αποχή.

Κι έρχεται και με την πρόσφατη ανακοίνωσή της και μιλάει μόνο για την εκβιαστική τροπολογία της Γεροβασίλη, λες και ο ν. Βερναρδάκη είναι σε θετική κατεύθυνση για τους εργαζόμενους!!!

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι μερικοί ψάχνουν για άλλοθι για να «κάνουν την βρώμικη δουλειά», για να βγουν μετά και να πουν «τι να κάνουμε; οι συνάδελφοι ήθελαν να αξιολογηθούν...».

Θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Και να διαφυλάξουν τη «θέση» τους, την ατομική τους επιλογή, αλλά και να εμφανίζονται ότι είναι με το σύνολο, με τους συναδέλφους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν φανερές οι επιπτώσεις από την υλοποίηση και των συνολικότερων αναδιαρθρώσεων στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και του νέου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Γι' αυτό επιτακτικά θέλουν πάση θυσία να περάσουν την "αξιολόγηση" των δημοσίων υπαλλήλων. Θα πανηγυρίζουν έτσι ότι έχουν τη συναίνεση των εργαζομένων σε όλ' αυτά που ετοιμάζουν και για την Ανώτατη Εκπαίδευση: την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, την υποβάθμιση των σπουδών, την παράδοση ολόκληρων υπηρεσιών σε ιδιώτες, το βάθεμα της επιχειρηματικής λειτουργίας των ιδρυμάτων, την περαιτέρω μετατροπή δηλαδή της Παιδείας σε εμπόρευμα. **Αυτοί οι σχεδιασμοί τους απαιτούν πειθήνιους και χειραγωγημένους εργαζόμενους, ιδιωτικοποιήσεις, ελαστικές σχέσεις εργασίας, κινητικότητα, ακόμα και απολύσεις. Αυτή είναι η «δίκαιη ανάπτυξη» τους και το ευνοϊκό «επενδυτικό περιβάλλον» που σχεδιάζουν και για το δημόσιο.**

Εμείς θέλουμε να χαιρετίσουμε όλους τους εργαζόμενους, υπαλλήλους και προϊσταμένους, που παρά τους εκβιασμούς, τις παρεμβάσεις και τις πιέσεις που ασκήθηκαν από υπηρεσιακούς παράγοντες, την τρομοκρατία και τα ψέματα της κυβέρνησης και των μηχανισμών της συμμετείχαν στην αποχή από την αντιδραστική αξιολόγηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Αλλά και για τους συναδέλφους που δεν πείστηκαν να συμμετέχουν σε αυτή τη μάχη που έδωσαν χιλιάδες εργαζόμενοι στο Δημόσιο, αλλά και για όσους υπέκυψαν στην πορεία, λέμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται.

Οργανώνουμε την πάλη μας απέναντι σε κάθε έναν που θέλει να χρησιμοποιήσει την λεγόμενη αξιολόγηση σαν εργαλείο για να έχει κρατικές υπηρεσίες υποστελεχωμένες, που θα λειτουργούν με ανταποδοτικότητα και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, χωρίς τα αναγκαία μέσα, μακριά από τις ανάγκες του λαού και με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα.

Οκτώβρης 2017