

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Μπορεί η προηγούμενη συγκυβέρνηση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να έφυγε και να την διαδέχτηκε η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όμως τα προβλήματά μας παραμένουν εδώ, γιατί παραμένει εδώ ο πραγματικός αντίπαλός μας:

Οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι απαιτήσεις τους για μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, δηλαδή όλοι αυτοί που μαζί με τις κυβερνήσεις τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση φόρτωσαν τις συνέπειες της κρίσης και των χρεών στις πλάτες μας και συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάνω στη δυστυχία και την εξαθλίωση της συντριπτικής λαϊκής πλειοψηφίας.

Είναι εδώ:

- ✓ Οι μισθοί πείνας, οι τεράστιες απώλειες στο εισόδημα, στα ασφαλιστικά ταμεία, στο εφάπαξ.
- ✓ Η υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων
- ✓ Οι ελλείψεις σε πάσης φύσεως προσωπικό
- ✓ Οι διαθεσιμότητες, η κινητικότητα
- ✓ Οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση
- ✓ Τα τεράστια βάρη που φορτώνεται κάθε οικογένεια για να σπουδάσει τα παιδιά της

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Ο αντίπαλος είναι ακόμα εδώ!

Δεν έφυγε με την εναλλαγή της κυβέρνησης. Αντίθετα, αξιοποιώντας αυτή την εναλλαγή βρίσκεται εδώ πιο έτοιμος και εξοπλισμένος. Τα συχαρίκια και οι φιλοφρονήσεις από τους εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου στη νέα κυβέρνηση πηγάζουν από τις δεσμεύσεις για νέα προνόμια, για ένα διαφορετικό μείγμα διαχείρισης που θα τους βοηθήσει να βγουν από την κρίση. Θέλουν να παγιωθεί όλο αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχει δημιουργηθεί ώστε σε συνθήκες ανάκαμψης να έχει σιωπήσει η αγωνιστική - διεκδικητική φωνή των εργαζομένων. Άλλωστε, όπως δήλωσε και ο νέος Υπουργός Οικονομικών, μετά τη συνάντηση με τον Σόμπλε, «δεν είναι ότι θα πετάξουμε το παρόν πρόγραμμα, το 67% των μέτρων θα τα θέλαμε και εμείς» (!).

Το στοίχημα για τους νέους διαχειριστές του συστήματος είναι να μάθουν οι εργαζόμενοι να ζουν με τα λίγα, να ικανοποιούνται με τα ψίχουλα, γι' αυτό και ο νέος υπουργός Οικονομικών μιλά για "λιτό βίο", αλλά και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ: **«Δε θα υπάρξει καμιά αποκατάσταση μισθολογικών και εργασιακών απωλειών... Σας το λέω ξεκάθαρα, τη φτώχεια θα διαχειριστούμε. Αλλαγές στο μισθολόγιο μπορούμε να συζητήσουμε από το 2016 και μετά»**. Ταυτόχρονα, δήλωσε υπέρ ενός συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που θα συνδέεται με την αποδοτικότητα και την υπηρεσιακή εξέλιξη, δηλαδή με το μισθό.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται καμία επιστροφή των κλεμμένων τόσων χρόνων, ούτε επαρκής κρατική χρηματοδότηση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αντίθετα το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ξεκινά συνεργασία με την εταιρεία LAZARD,

εταιρεία σύμβουλο της κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ -ΛΑ.Ο.Σ. που είχε προχωρήσει το 2012 σε "κούρεμα" των αποθεματικών σε ΑΕΙ πάνω από 87 εκατ. ευρώ και σε ΤΕΙ πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Λεφτά δηλαδή που έκαναν "φτερά", αφήνοντας τα Ιδρύματά μας να ρημάζουν από την έλλειψη χρηματοδότησης.

Άλλωστε η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δηλώνει ήδη ότι θα ανοίξει "διάλογο και θα κινηθεί σε νέο πλαίσιο εντός των ήδη υπαρχόντων κατευθύνσεων". Δηλαδή, θα συνεχίσει να υλοποιεί τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν να κάνουν με: την απόλυτη υποταγή της ακαδημαϊκής έρευνας στα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, μπίζνες των μεγάλων επιχειρήσεων με τη λειτουργία των ιδρυμάτων, συμβάσεις με τους εργολάβους, αξιοποίηση της περιουσίας των ιδρυμάτων από επιχειρηματικά συμφέροντα, τεράστια υποχρηματοδότηση και αδυναμία λειτουργίας των ιδρυμάτων, τη μετατροπή της επιστημονικής μόρφωσης σε εφήμερη κατάρτιση, πτυχία που δεν θα εξασφαλίζουν δουλειά, αλλά συνεχές κυνήγι από την ανεργία στην επανακατάρτιση και την "ψευτοδουλειά".

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας! Οι διοικητικοί υπάλληλοι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι έχουν διατυπώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια με σθένος, δυναμισμό και με μαζικούς, συλλογικούς αγώνες τις διεκδικήσεις τους.

Διεκδικήσεις που συμπυκνώνονται στο αίτημα:

«Κάλυψη όλων των απωλειών – Ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας»

Διεκδικούμε την άμεση ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων αιχμής:

- Άμεση επαναφορά των διοικητικών υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα στις προηγούμενες θέσεις τους. Μέχρι τότε, επαναφορά του μισθού. Άμεση επαναφορά του μισθού όσων διοικητικών υπαλλήλων έχει διακοπεί η μισθοδοσία τους.
- Κάλυψη όλων των ελλείψεων σε προσωπικό, με μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη δικαιώματα.
- Ξεπάγωμα όλων των μισθολογικών κλιμακίων, επαναφορά 13^{ου} και 14^{ου} μισθού, 13^{ης} και 14^{ης} σύνταξης.
- Κατάργηση όλου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Ν. 4009/2011, 4076/2012), της αξιολόγησης των ιδρυμάτων, των οργανισμών.
- Κατάργηση του Ν. 4250/2014 για την αξιολόγηση και των νόμων για το πειθαρχικό δίκαιο (Ν. 4057/2013, 4093/2012 και ειδικότερα της υποπαραγράφου ζ3).
- Έκτακτη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των αναγκών
- Δωρεάν σίτιση – στέγαση – μετακίνηση – βιβλία – αναλώσιμα για όλους τους φοιτητές. Κανένας φοιτητής – σπουδαστής να μη μείνει έξω από μαθήματα κι εργαστήρια.

Ταυτόχρονα, απαιτούμε άμεση ικανοποίηση και δέσμευση για τα παρακάτω:

- Ανάκτηση όλων των μισθολογικών απωλειών στα επίπεδα του 2009.
- Να μπει τέρμα στους μηχανισμούς που μειώνουν τις συντάξεις από το 2015, επιστροφή των συντάξεων και του εφάπαξ στο επίπεδο που ήταν πριν τις αλλεπάλληλες μειώσεις.
- Αποκατάσταση της μισθολογικής απώλειας για το διάστημα της διαθεσιμότητας.
- Να καταργηθούν τώρα ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος αλληλεγγύης.
- Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δευτερεύουσας κατοικίας.

Επιπλέον, παλεύουμε για:

Μισθολογικά-Ασφαλιστικά-Εργασιακά

- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλους τους κλάδους του Δημοσίου .
- Να καταργηθεί τώρα το νέο μισθολόγιο - φτωχολόγιο (Ν. 4024), ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

- Αποκατάσταση των απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων με ευθύνη του κράτους.
- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και των εφαρμοστών νόμων που επηρεάζουν την Κοινωνική Ασφάλιση και τις συντάξεις.

Ανακούφιση από τα χαράτσια και τη φοροληστεία

- Όχι στη φοροληστεία και σε όλα τα χαράτσια. Να φορολογηθεί στο 45% το μεγάλο κεφάλαιο.
- Άμεσο πάγωμα τιμών σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και κατάργηση του ΦΠΑ με αντίστοιχη μείωση τιμών σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση των διοδίων, μείωση κατά 50% των τιμολογίων των πρώην ΔΕΚΟ.
- Κατάργηση του ανατοκισμού όλων των δανείων.
- Να σταματήσουν τώρα όλα τα χαράτσια είτε της ΔΕΗ, είτε της εφορίας. Να καταργηθούν οι φόροι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Εκπαιδευτικά

- Όχι στο ξεπούλημα της περιουσίας των ιδρυμάτων. Να επιστρέψουν τα αποθεματικά που κουρεύτηκαν.
- Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
- Ανώτατη Εκπαίδευση Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν.
- Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Να πληρωθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα των φοιτητών που έχουν κάνει πρακτική άσκηση.
- Για τους απόφοιτους, επίδομα ανεργίας και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και βιβλιάριο ασθένειας από την πρώτη ημέρα ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Ν' αξιοποιηθούν κτίρια της ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων και του δημοσίου ως εστίες και όχι για επιχειρηματικούς σκοπούς.
- Το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για δουλειά. Κατάργηση του ΑΣΕΠ, όλων των εξετάσεων και των πιστοποιήσεων.

Πειθαρχικές διατάξεις

- Να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη απαράδεκτη και επικίνδυνη εγκύκλιος, με την οποία επί της ουσίας επιβάλλεται πειθαρχική ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική καταδίκη του Δ.Υ. καταργώντας στην ουσία και αυτό το "τεκμήριο της αθωότητας".
- Την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που αφορά τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να επιστρατεύουν αγωνιζόμενους υπαλλήλους. Να απαγορευτεί η δυνατότητα επιστράτευσης.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Καμία αναμονή!

Οργανώνουμε την πάλη μας για ανάκτηση όλων όσων χάσαμε την περίοδο της κρίσης, για να ξηλώσουμε το σύνολο του αντεργατικού – αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου, για να ικανοποιήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας, για ανάπτυξη προς όφελος του λαού, με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει και νοικοκύρη στον τόπο του.

6/2/2015