

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Οργανώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην αξιολόγηση

Απέχουμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ **προσπαθεί να προχωρήσει την λεγόμενη αξιολόγηση στους δημοσίους υπαλλήλους**, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο Μητσοτάκης.

Την ίδια στιγμή, ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια «καλή αξιολόγηση», **ενώ στην πραγματικότητα η αξιολόγηση και αυτής της κυβέρνησης έχει να κάνει:**

- Με την αποτελεσματικότητα στην εργασία στη βάση της στοχοθεσίας,
- Με την περικοπή του μισθού, αφού μετά από δυο αρνητικές αξιολογήσεις πέφτει το μισθολογικό κλιμάκιο του εργαζόμενου (ν. 4354/2015), ενώ ο μισθός θα συνδέεται και με την αξιολόγηση της θέσης εργασίας! (φαίνεται κάποιες θέσεις είναι σημαντικότερες από άλλες)
- Με τις απολύσεις, αφού όσοι θα βαθμολογούνται από 0 έως 24, θα κρίνονται ακατάλληλοι και θα τίθενται με το ερώτημα της απόλυσης (ν. 4369/2016).
Σημειώνουμε πως η κατηγορία 0 – 24 μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τις οριζόντιες απολύσεις του 15% που όριζε ο νόμος Μητσοτάκη.

Απολύσεις επίσης θα προκύψουν:

- Από τον καθορισμό των νέων οργανογραμμάτων που είναι σε εξέλιξη και θα φέρουν συγχωνεύσεις, καταργήσεις υπηρεσιών.
- Από τις προωθούμενες αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο, την εκχώρηση ολόκληρων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, τις ιδιωτικοποιήσεις, την είσοδο κι επέκταση των εργολάβων στις δημόσιες υπηρεσίες κ.α.

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι απολύσεις στο δημόσιο δεν έχουν να κάνουν με το «πρόσημο» της εκάστοτε κυβέρνησης: Είναι κατεύθυνση της Ε.Ε. και ταυτόχρονα απαίτηση του ΣΕΒ ο οποίος με περίσσια προκλητικότητα (Εκθεση ΣΕΒ 2016) ζητάει να απολυθούν οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι (δηλ. πάνω από 300 χιλιάδες). Αυτό εννοούν όταν λένε «μικρότερο κράτος» και ακριβώς αυτό φωτογραφίζει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός αλλά και οι προβλέψεις των κρατικών προϋπολογισμών μέχρι το 2019 όπου οι μισθολογικές δαπάνες είναι μειωμένες κατά 4,5 δις ευρώ.

Το τι αξιολόγηση έχουν στο μυαλό τους να κάνουν, φαίνεται κι απ' το γεγονός ότι τα πρώτα στελέχη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν περνάει ούτε μια μέρα που να μην καθυβρίζουν, να μην συκοφαντούν και να ντροπιάζουν τους δημοσίους υπαλλήλους συλλήβδην ως τεμπέληδες και κοπανατζήδες, να τους δείχνουν ως υπεύθυνους για τα χάλια των δημόσιων υπηρεσιών, αποσκοπώντας έτσι να κρύψουν τις δικές τους διαχρονικές ευθύνες.

Ψεύδονται, λοιπόν, και είναι υπόλογες απέναντι στους εργαζόμενους οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στην ΑΔΕΔΥ και στην ΟΔΠΤΕ που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑϊκος ν. Βερναρδάκη και η αξιολόγησή του δεν συνδέονται με τις απολύσεις. Μάλιστα, η κυβερνητική παράταξη στην συνεδρίαση της Ομοσπονδίας για την αξιολόγηση δήλωσε ότι «αυτή η αξιολόγηση δεν είναι ίδια με την προηγούμενη γιατί δεν είναι ίδια η κυβέρνηση που θα την εφαρμόσει!!!». Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που έλεγαν τα ίδια και για το νέο μισθολόγιο, ότι «θα πάρουμε αυξήσεις» (!!!) και όλοι μας είδαμε τους μισθούς μας να μειώνονται κατά 50%.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η λεγόμενη αξιολόγηση συνδέεται με το χαρακτήρα του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Όσο κι αν άλλαξε το περιτύλιγμα της προηγούμενης αξιολόγησης με το νόμο Βερναρδάκη (ν.4369/2016), η ουσία παραμένει ίδια.

Με το «βούρδουλα» και τη βία της αξιολόγησης, συνολικά με τις αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο στοχεύουν σε ένα κράτος που θα υπηρετεί πιο αποτελεσματικά τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Επιδιώκουν να δυναμώσει η τάση υποχώρησης, συμβιβασμού και χειραγώγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας στα Νοσοκομεία, στα σχολεία, στα Πανεπιστήμια, γενικότερα στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. Με τη λεγόμενη αξιολόγηση στοχεύουν στην προώθηση

σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων, στην παράδοση ολόκληρων τομέων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, προκειμένου να ενισχύσουν την κερδοφορία τους.

Συνολικά επιταχύνεται η υλοποίηση των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και τους φορείς του, με την «αξιολόγηση», την στοχοθεσία, την κινητικότητα, το νέο κλαδολόγιο-προσωντολόγιο, το μητρώο επιτελικών στελεχών, τους Οργανισμούς κ.α.

Ας κοιτάξουμε στους χώρους μας: Το ανθρώπινο δυναμικό έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν επαρκεί, προσλήψεις δεν γίνονται, τα «παράλληλα καθήκοντα» στους συναδέλφους και η ετεροαπασχόληση πάνε σύννεφο, μια σειρά από αρμοδιότητες σε φύλαξη, καθαριότητα εκχωρούνται σε εργολάβους. Την ίδια στιγμή, έχει μειωθεί δραστικά (μέχρι και 60%) η χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενισχύεται συνεχώς η αναζήτηση από τα ιδρύματα πηγών αυτοχρηματοδότησης. Σε ποιά βάση θ' αξιολογηθούμε λοιπόν;

Προφανώς, η στοχοθεσία αλλού αποσκοπεί. Μέσα από την στοχοθεσία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα προωθούνται ταχύτερα οι στόχοι της ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά μας δικαιώματα και για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων. Ήδη βλέπουμε μέσα από την εφαρμογή της στοχοθεσίας να περνάει το πλαφόν στη συνταγογράφηση των φαρμάκων, των ιατρικών εξετάσεων κλπ, η υλοποίηση της φοροληστείας κ.α.

Η λεγόμενη αξιολόγηση δεν έχει στόχο να κάνει τους δημόσιους υπάλληλους καλύτερους. Δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε οι ίδιοι και οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα. Δεν έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ή την εξάλειψη των αιτιών που οδηγούν στην υποβάθμιση αυτών των υπηρεσιών.

Η θέση και η στάση μας απέναντι στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το περιεχόμενο και τους σκοπούς που αυτή υπηρετεί.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της «αξιολόγησης». Στην συνεδρίαση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, οι ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ έφτασαν στο σημείο να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση γιατί καθυστερεί να εφαρμόσει το νόμο της «αξιολόγησης», ενώ η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε το νόμο Βερναρδάκη για την αξιολόγηση εξ' ολοκλήρου και μέχρι τέλους! Αυτό όμως δεν τους εμποδίζει κάτω και από την πίεση που δέχονται από σωματεία και Ομοσπονδίες, φραστικά τουλάχιστον και στο επίπεδο των διακηρύξεων να διατυπώνουν θέση για «μπλοκάρισμα της αξιολόγησης». Έτσι, η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και αποφάσισε «απεργία - αποχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και σε όλα τα επίπεδα».

Ακόμα πιο ξεκάθαρα δήλωσαν την στήριξή τους στην απαράδεκτη «αξιολόγηση», οι παρατάξεις των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ στην Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΑΣΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΑΚΕ μιλούν για μια «καλή αξιολόγηση», ότι ακριβώς λέει και η κυβέρνηση. Καλλιεργούν αυταπάτες πως στο πλαίσιο της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής του σημερινού κράτους μπορεί να υπάρξει «φιλολαϊκή αξιολόγηση».

Η θέση τους ήταν να προτείνουν διορθωτικές αλλαγές στο ν. Βερναρδάκη, κρατώντας την ουσία του νόμου ίδια και σε περίπτωση που ο υπουργός δεν τις κάνει δεκτές να συνεδριάσουμε εκ νέου για ν' αποφασίσουμε την αποχή από τις διαδικασίες (!!!)

Δηλαδή, για παράδειγμα, αν οι αξιολογητές – προϊστάμενοι, διευθυντές – δεν είναι με «ανάθεση», αλλά με κρίση, θα σταματήσει η σύνδεση της αξιολόγησης με την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, με τις απολύσεις και την στοχοθεσία;

Λένε για «καλή και κακή αξιολόγηση» και κρύβουν ότι είτε με μόρια, είτε με ποσοστώσεις η εφαρμογή της αξιολόγησης συνδέεται με την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, με την επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων και των σχολείων, με τις απολύσεις, με την παραπέρα υποβάθμιση των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών, την παραπέρα αντιδραστικοποίηση του κράτους. Ο αντιδραστικός κρατικός έλεγχος (αξιολόγηση) υπηρετεί την αντιδραστική αναδιοργάνωση του κράτους, ώστε αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικό στην υπηρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, πιο ταξικό, πιο αυταρχικό απέναντι στο εργατικό κίνημα και τους λαϊκούς αγώνες. Αυτό εννοούν η κυβέρνηση και τα κόμματα του κεφαλαίου όταν λένε ότι έχουμε ανάγκη από ένα νοικοκυρεμένο και μικρότερο κράτος.

Πραγματικά, η κυβέρνηση δε θα μπορούσε να βρει καλύτερους υπερασπιστές της πολιτικής της από αυτές τις δυνάμεις μέσα στο κίνημα. Αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είναι εχθρικές προς τα συμφέροντα μας!

Όλοι και όλες στον αγώνα για να μην περάσει η αντιδραστική «αξιολόγηση»

Η επίθεση κυβέρνησης, Ε.Ε., τραπεζιτών και βιομηχάνων έχει γενικευμένο και ενιαίο χαρακτήρα, χτυπά όλους τους εργαζόμενους και όλα τα λαϊκά στρώματα.

Κυβέρνηση – ΕΚΤ – ΔΝΤ – ΣΕΒ και τραπεζίτες, με το κλείσιμο της 2^{ης} αξιολόγησης, φέρνουν νέο αντιλαϊκό πακέτο.

Μέρος της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής είναι και η «αξιολόγηση» στο δημόσιο. Συνεπώς, η απάντηση των εργαζομένων πρέπει να είναι ενιαία και να αντιπαλεύει το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής.

Προτείνουμε:

- **Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.**
Σημειώνουμε, πως η «αποχή των υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διαιτητικό Εφετείο 486/1995 και δικαστική απόφαση 2395/2014 του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών) και συνιστά νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής πάλης.
- Εφόσον πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις τμημάτων, για να αξιολογήσουν τους προϊσταμένους να μην προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στη διαδικασία της αξιολόγησης, αφού έτσι πρακτικά θ' ανοίγουν το δρόμο για τη δικιά τους αξιολόγηση.
- Με βάση τη συλλογική απόφαση για «αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης», καλούμε τους εργαζόμενους να μη συμμετέχουν στη διαδικασία της συνέντευξης που θα παίρνουν οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές.
- Να εκφραστεί η αντίθεση μας στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τους οργανισμούς, τα νέα οργανογράμματα. Είναι εργαλεία εξειδίκευσης της κυβερνητικής πολιτικής, φέρνουν νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημοσίων υπηρεσιών και ως προς τον προσανατολισμό τους ενισχύουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της κρατικής διοίκησης.

Όλοι και όλες στον αγώνα να μην περάσει η κρατική - αντιδραστική αξιολόγηση.

Να καταργηθεί όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο για την «αξιολόγηση» και την κινητικότητα.

Μάρτης – Απρίλης 2017