

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακοίνωση για τη συγκρότηση του ΚΣ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

μετά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Κεντρικού Συμβουλίου, κρίνουμε απαραίτητο να θυμίσουμε ορισμένα γεγονότα στη «συλλογικότητα που λέγεται Συμμαχία», μήπως και σοβαρευτούν και αποφασίσουν να απευθυνθούν στους εργαζόμενους των πανεπιστημίων με ειλικρίνεια και σοβαρότητα, αντί να τους κοροϊδεύουν με βολικές για αυτούς περιγραφές και μαγικές εικόνες:

- Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, **η μια συνιστώσα** της «Συμμαχίας» διένειμε κάλεσμα – διακήρυξη όπου εμφανιζόταν με άλλο όνομα και καλούσε τους συνέδρους να τη στηρίξουν. Μέχρι τότε η «Συμμαχία» δεν ήταν συμμαχία...
- Μέχρι και την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής (15 ώρες πριν τις εκλογές), η «Συμμαχία» ακόμα δεν ήταν συμμαχία, καθώς οι δύο συνιστώσες της υπέβαλαν υποψηφιότητες για την εφορευτική **ως χωριστές παρατάξεις**.
- Η «Συμμαχία», ω του θαύματος, ανακοινώθηκε λίγο πριν την υποβολή των υποψηφιοτήτων στην εφορευτική επιτροπή (περίπου 12 ώρες πριν την εκλογική διαδικασία) - παρόλο που όπως λέει, έλκει τη συγκρότησή της από «τη νέα ριζοσπαστικότητα των κινητοποιήσεων ενάντια στη διαθεσιμότητα, το 2013» (sic) και παρόλη την «κοινή πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου Κεντρικού Συμβουλίου».

Η «συλλογικότητα που λέγεται Συμμαχία» - αυτή η ευκαιριακή συγκόλληση της τελευταίας στιγμής με μόνο στόχο να αθροιστούν οι ψήφοι των δύο συνιστωσών ώστε να χρίσουν εαυτούς πρώτη δύναμη - έχει το θράσος να μας εγκαλεί για μετατροπή της Ομοσπονδίας σε κομματικό παραμάγαζο και για κυνήγι της «καρέκλας»!

Ας μας εξηγήσουν οι συνιστώσες της συγκόλλησης,

- Το κυνήγι της καρέκλας γιατί δεν εκδηλώθηκε και κατά την προηγούμενη συγκρότηση (πριν τρία χρόνια), όπου η πρόταση της Αγωνιστικής Συνεργασίας για αναλογικό – αντιπροσωπευτικό προεδρείο έτυχε ευρύτατης αποδοχής και εφαρμόστηκε;
- Η Ομοσπονδία ήταν κομματικό παραμάγαζο όταν κατά την προηγούμενη τριετία με πλειοψηφία της Αγωνιστικής Συνεργασίας, ενέκριναν με την ψήφο τους τη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων;

Η πρόταση για αναλογικό – αντιπροσωπευτικό προεδρείο δεν είναι καταστατική απαίτηση και άρα προϋποθέτει συνομιλητές με αξιοπιστία, που θα δεσμεύονται από κανόνες άγραφους. Η πρόταση για αναλογικό – αντιπροσωπευτικό προεδρείο είναι πάγια θέση των δυνάμεών μας, σε όποιο συνδικαλιστικό όργανο και αν συμμετέχουμε. Ίδια θα ήταν η πρόταση και στο ΚΣ της ΟΔΠΤΕ (όπως ήταν και μετά το προηγούμενο συνέδριο), αν οι δύο παρατάξεις δεν προχωρούσαν στη λαθροχειρία της συγκόλλησης – και αυτό οι εργαζόμενοι το ξέρουν. Άλλοι είναι αυτοί που εφαρμόζουν το αναλογικό όταν τους βολεύει και το ξεχνάνε όταν δεν τους εξυπηρετεί. Αλήθεια, αυτοί που σκίζουν τα ρούχα τους για τη «συνδικαλιστική και πολιτική ηθική» - πχ ο εκλεγμένος στο ΚΣ και επικεφαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΔΕΔΥ - τι έχει να σχολιάσει, όταν η παράταξή του (προφανώς σε γνώση του και σε συνεννόηση μαζί του) προχώρησε σε «συμμαχία» με την πρώτη δύναμη της ΠΟΕ-ΟΤΑ, μοιράζοντας μεταξύ τους τις θέσεις του προεδρείου και στερώντας από τη δεύτερη δύναμη (ΔΑΣ) τη θέση του Γραμματέα;

Επειδή λοιπόν οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια και μνήμη έχουν και κρίση (αρκεί να μην τους σερβίρουν ως γεγονότα μισές αλήθειες και μπόλικά ψέματα), συνιστούμε στους επικεφαλής των συνιστωσών της συγκόλλησης να συμμαζευτούν. Τους συνιστούμε να κάνουν οικονομία στους χαρακτηρισμούς και να το πάρουν απόφαση να προσφέρουν δουλειά στο ΚΣ (ποτέ δεν είναι αργά), με συνέπεια και προσοχή από δω και πέρα (ώστε να αποφευχθούν και αστοχίες του τύπου «ξεχάσαμε να βάλουμε στο ψηφοδέλτιο τον επικεφαλής της παράταξης και το καταλάβαμε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής»)...