

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Θαυμάστε τους!

ΠΑΣΚΕ – ΣΥΡΙΖΑ – ΔΑΚΕ σε ρόλο απολογητή της κυβέρνησης υπερασπίζονται την αντιδραστική «αξιολόγηση»!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η συζήτηση που έγινε στην πρόσφατη συνεδρίαση (27/3/2017) του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΔΠΤΕ με θέμα την «αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων» ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική.

Την ώρα που ακόμα και η ΑΔΕΔΥ έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και κάτω από την πίεση σωματείων και Ομοσπονδιών, αποφάσισε «απεργία - αποχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και σε όλα τα επίπεδα», **οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ – ΣΥΡΙΖΑ – ΔΑΚΕ στην Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συναινούν στην απαράδεκτη «αξιολόγηση» που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και με την στάση τους, ουσιαστικά βοηθούν την κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίηση των αντιδραστικών σχεδιασμών της στο δημόσιο τομέα.**

Η θέση που από κοινού υποστήριξαν ήταν **«να προτείνει το ΚΣ διορθωτικές αλλαγές στο ν. Βερναρδάκη», κρατώντας την ουσία του νόμου ίδια και σε περίπτωση που ο υπουργός δεν τις κάνει δεκτές, να συνεδριάσει εκ νέου για ν' αποφασίσει πώς θα προχωρήσει (!!!)**

Η κριτική τους ήταν ότι ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί «δεν υπάρχουν περιγράμματα θέσεων και στοχοθεσία και γι' αυτό δεν υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση», συμπληρώνοντας ότι «δεν έχει προχωρήσει ο νόμος για την κρίση προϊσταμένων, άρα τίθενται εν αμφιβόλω οι αξιολογήσεις των υφισταμένων από αυτούς που είναι με ανάθεση».

Η παράταξη δε του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ξεκάθαρα υπέρ της αξιολόγησης και μάλιστα όχι μόνο του προσωπικού, αλλά και των δομών! Υπερασπίζονται, δηλαδή, και την αξιολόγηση δομών που θα φέρει καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών!!! **Μάλιστα, η κυβερνητική παράταξη ισχυρίστηκε ότι «αυτή η αξιολόγηση δεν είναι ίδια με την προηγούμενη γιατί δεν είναι ίδιες οι συγκυρίες με αυτές του προηγούμενου νόμου της αξιολόγησης», δηλαδή δεν είναι ίδια η κυβέρνηση που θα την εφαρμόσει!!!**. Λες και αυτή η κυβέρνηση δεν έχει αποδείξει ότι κινείται στις ίδιες ράγες με τις προηγούμενες!

ΠΑΣΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΑΚΕ καλλιεργούν αυταπάτες πως στο πλαίσιο της νενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής του σημερινού κράτους μπορεί να υπάρξει «φιλολαϊκή αξιολόγηση». Κρύβουν ότι είτε με μόρια, είτε με ποσοστώσεις η εφαρμογή της αξιολόγησης συνδέεται με την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, με την επιχειρηματική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων και των σχολείων, με τις απολύσεις, με την παραπέρα υποβάθμιση των δημοσίων κοινωνικών υπηρεσιών, την παραπέρα αντιδραστικοποίηση του κράτους. Άλλωστε, σε ποιά βάση θ' αξιολογηθούμε όταν, και στους χώρους μας, το ανθρώπινο δυναμικό έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν επαρκεί, προσλήψεις δεν γίνονται, τα «παράλληλα καθήκοντα» στους συναδέλφους πάνε σύννεφο, μια σειρά από αρμοδιότητες σε φύλαξη, καθαριότητα εκχωρούνται σε εργολάβους. Όταν έχει μειωθεί δραστικά (μέχρι και 60%) η χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό και ενισχύεται συνεχώς η αναζήτηση από τα ιδρύματα πηγών αυτοχρηματοδότησης.

Αυτές οι παρατάξεις, στην προσπάθεια τους να κρύψουν την ουσιαστική στήριξή τους στην «αξιολόγηση», δεν ανέλαβαν ούτε την ελάχιστη υποχρέωση που έχουν σαν δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο να οργανώσουν τον αγώνα των εργαζομένων, λέγοντας ότι «δεν είμαστε το κονκλάβιο για ν' αποφασίσουμε κάτι και ν' ακολουθήσουν οι σύλλογοι»!

Πραγματικά, η κυβέρνηση δε θα μπορούσε να βρει καλύτερους υπερασπιστές της πολιτικής της από αυτές τις δυνάμεις μέσα στο κίνημα. Αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είναι εχθρικές προς τα συμφέροντα μας!

Να τους γυρίσουμε την πλάτη!

Έχουμε την πείρα από την ακύρωση στην πράξη της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Μπορούμε και τώρα να τα καταφέρουμε. Μπορούμε με τη δράση μας να μπλοκάρουμε την αξιολόγηση του νόμου Βερναρδάκη.

Όλοι και όλες στον αγώνα να μην περάσει η κρατική - αντιδραστική αξιολόγηση.

2 Απρίλη 2017